

EnerVie Schrijfatelier



KORTE BERICHTEN

KUNSTENAARSAFSPRAAKJE

Op 23 maart is er weer een 'Kunstenaarsafsprakje' van 14.00 – 16.30u. Thema: "Erik en het klein insectenboek. Wil je op de hoogte gehouden worden van data en thema's? Mail me en ik zet je op de reminderlijst.

LUISTEREN NAAR JE PEN

Op donderdagochtend 9 maart start de basis cursus! Doe mee en laat je inspireren!

SCHRIJVEN VANUIT DE BRON

Op vrijdag 10 februari ('Zout en licht') en 17 maart ('Je hart als akker') gaan we 'Schrijven vanuit de Bron'. Meld je aan!

SCHRIJFRETRAITES

Wanneer je tijd wilt maken voor reflectie en bezinning, kom dan naar één van de retraites in het Dominicanenklooster in Huissen. Volg in juni of november 'Innerlijk pelgrimeren' ('De natuur als reisgenoot') of in april de christelijke retraite 'Schrijven vanuit de Bron' ('De Kracht van Gods Woord').

FACEBOOK

Geef EnerVie Schrijfatelier een Like op Facebook en blijf op de hoogte!

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

De eerste nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Carpe Diem

Pluk de dag. Hoe doe je dat? Hoe kom je los van je gedachten en zorgen? En kun je meer genieten van het hier en nu? Doe mee met de tweedelige workshop Carpe(n) Diem en schrijf over kijken met aandacht en mildheid, zonder oordeel. Over ontspanning en dankbaarheid. Over grenzen stellen en een frisse blik. Data: op dinsdag 7 en 14 maart van 14.00 – 16.30 uur.



Ga je mee op schrijfvakantie?

Van 4 t/m 7 september ga ik weer met 10 vrouwen naar een prachtig landhuis in Twente met slaapkamers met eigen badkamer en toilet. Ik geef vier schrijfworkshops met als thema: 'Vier het leven'. Wil je mee? Er zijn nog drie slaapkamers vrij, dus wees er snel bij! Kosten: €330, all-in. Meer lezen? Kijk op mijn website.



Schrijfcafé Brummen

Aangezien er veel belangstelling was voor het Schrijfcafé in Brummen, heb ik besloten het niet bij één keer te laten. Op vrijdag 7 april zal ik weer in 'De Vrolijke Frans' aanschuiven van 11.15 – 13.15 uur. Thema: 'Als een kind' Doe je (weer) mee? Aanmelden is verplicht.

Schrijf oefening 'liefde'



Voor Valentijnsdag: schrijf het woord "liefde" verticaal, links aan de kantlijn met op elke regel één letter van dit woord. Geef daarna aan de hand van die beginletters antwoord op de vraag: "wat is liefde voor mij?" Je kunt volstaan met een enkel woord of een korte zin. Dit noem je een woordgedicht. Als je alle letters hebt aangevuld, lees je alles door en kies je één aanvulling die je het meeste raakt. Schrijf hier 10 regels over. Sluit de oefening af met een elfje met als eerste woord "liefde". Een elfje bestaat uit 11 woorden verdeeld over 5 regels: 1, 2, 3, 4 en 1 woord per regel.

Hanny

