

EnerVie Schrijfatelier



KORTE BERICHTEN

LEVENSVERHALEN, DEEL 2

Heb jij bij mij de cursus levensverhalen 'Over toen en daar...' gevolgd? En heb je de smaak nu te pakken en wil je meer? Dan kun je meedoen met de vervolgcursus die vanaf donderdag 27 september van start gaat met de eerste van zes lessen van 10.00 – 12.30 uur. Meer lezen? Kijk op de website.

LAATSTE KEER

Van 11 t/m 15 november is de laatste innerlijke pelgrimstocht 'Innerlijk pelgrimeren' in het klooster. Deze vierde route loopt snel vol, dus wees er snel bij.

Wil je meer innerlijk pelgrimeren? Dan kun je in 2018 t/m 2020 bij EnerVie in Vaassen route 2, 3 en 4 nog volgen in zes wekelijkse lessen.

RETRAITES IN NIEUW JASJE

Vanaf volgend jaar zijn er nieuwe vijfdaagse schrijfretraites in het Dominicanenklooster, maar in een ander jasje. Volgende keer meer over de inhoud en opzet.

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/EnerVie

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl

De derde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Vakantiefoto's in inkt

De vakantie is begonnen. Een periode van nieuwe indrukken die je zo kunnen inspireren. Ik hoop dat je in jouw vakantie af en toe je pen ter hand neemt om mooie, lieve, ontroerende of gewone momenten vast te leggen. Foto's in inkt! Een mooie zomer gewenst!

Nieuwe locatie Schrijfcafé!

Na de zomer verhuist het Schrijfcafé Apeldoorn naar een nieuwe locatie. Op 26 september ben je welkom in café-restaurant 'Heerlijk lokaal', aan de Molenstraat-Centrum 1; drie minuten lopen vanaf Centraal Station van Apeldoorn. 'Heerlijk lokaal' bevindt zich in de oude ambachtsschool. Deze historie past goed bij het schrijven met de pen, wat bijna ook een ambacht aan het worden is! En ze gaan voor ons iets eerder open, waar ik heel blij mee ben! Overigens: de naam van dit café vind ik wel héél erg passen bij de titel van mijn boek! Dus kom vanaf september vooral heerlijk schrijven in 'Heerlijk lokaal'.



Drie schrijf-vakanties

In september en in oktober bied ik drie korte schrijfvakanties op de Veluwe aan van telkens vier dagen. Van 3 t/m 6 september geniet je met tien vrouwen van de

schrijf-vakantie-midweek met als thema 'Laat het stromen'. We logeren in het monumentale gasthuis Via Quidam. Van 17 t/m 20 september kun je komen 'Luisteren naar je pen' in het EnerVie Schrijfatelier. De eventuele overnachting regel je zelf.

Datzelfde geldt ook voor de vervolgcursus 'Luisteren naar je pen', deel 2 in de herfstvakantie van 22 t/m 25 oktober. Gun jezelf een paar dagen schrijfontspanning!

Leestip en gratis magazine



Dit keer geen schrijftip maar een leestip. In augustus verschijnt het volgende nummer van Schrijven Magazine. In dit nummer vind je EnerVie Schrijfatelier in de special over schrijfcursussen. De eerste vijf mensen die zich aanmelden voor één van mijn drie schrijf-vakanties, ontvangen van mij een gratis exemplaar van dit tijdschrift. Veel leesplezier!

Hanny

