

EnerVie Schrijfatelier



NIEUWTJES

1 SCHRIJFCAFÉ REMINDER

Voortaan is het mogelijk om kort van tevoren een bericht te krijgen met de datum en het thema van het Schrijfcafé Apeldoorn. Vind jij het ook fijn om zo'n bericht te krijgen? Een mailtje is genoeg om je hiervoor op te geven.

Het laatste schrijfcafé van 2013 is op 27 november en heeft als thema "Licht". De gehele opbrengst hiervan gaat naar Compassion voor de Filipijnen. Deze stichting richt zich op armoedebestrijding bij kinderen.

2 LUISTEREN NAAR JE PEN

Heb jij "Luisteren naar je pen" bij mij of elders gevolgd en wil je af en toe weer in een groep schrijven? Kom naar de maandelijkse schrijfochtend voor oud-cursisten. Je kunt je per keer aanmelden. Kosten: €12,50.

3 NIEUWE WORKSHOPS

In maart/april 2014 kun je weer nieuwe schrijfworkshops volgen: "Ontmoetingen in het labrynt" en de workshop "Japanse dichtvormen." Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrief.

4 DIGITALE NIEUWSBRIEF

De digitale nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Wil je deze graag ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

De laatste nieuwsbrief van 2013 vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Thema's pelgrimstocht

Op donderdag 6 maart 2014 start "Innerlijk pelgrimeren: route 2". Je kunt deze cursus van zes ochtenden ook volgen als je route 1 niet hebt gedaan. De thema's in 2014 zijn: *zoeken en vinden, vrijheid en zorgeloosheid, geven en ontvangen, stilte en eenvoud, spiritualiteit en wijsheid, deuren openen en sluiten*. Schrijf je alvast in als je van een plekje verzekerd wilt zijn! Deze route wordt vanaf vrijdag 3 oktober herhaald.

Schrijfweekend 2014



Ik heb een prachtige locatie gevonden voor het Schrijfweekend 2014! In het decor van groene weilanden en een meanderend beekje ligt Landgoed De Mosbeek. Een Twents landhuis met elf slaapkamers en bijna even zoveel badkamers. Het thema is: "Laat je meevoeren op de stroom van inspiratie". Tijdens vier schrijfworkshops put je uit diverse bronnen van inspiratie. Wanneer je boekt vóór 1 maart, krijg je maar liefst €35 korting en betaal je voor een eigen kamer met eigen badkamer en toilet €330. Vraag de flyer aan of kijk op de website voor meer informatie. Er is plek voor tien vrouwen. De eerste kamers zijn al geboekt!

Tijd van bezinning

December is dé tijd van reflectie en bezinning. Zelf trek ik me dit jaar vijf dagen terug in een klooster om – dicht bij de Bron – te luisteren naar de stilte, naar de fluisteringen van mijn ziel, in de verwachting dat dit tot nieuwe inzichten, inspiratie en scheppingskracht zal leiden.

Schrijftip

Ik zou ook jou willen aanmoedigen om in de decembermaand een korter of langer moment van bezinning te kiezen. Een manier om dit te doen is om eens in je dagboek of schrift te bladeren en de woorden te onderstrepen die je raken. Wanneer je niet (altijd) hebt geschreven kun je ook je agenda doornemen en per maand noteren wat je opvalt. Zet dit daarna op een rijtje en schrijf er 10 minuten over. Je kunt daarna nog een paar keer 10 minuten schrijven als je daar behoefte aan hebt. Je eindigt het schrijven met een elfje (vijf regels, elf woorden):

Terugblikkend

zie ik
groei, ontspanning, ontmoetingen
in mijn EnerVie Schrijfatelier.
Dankbaar!

Veel schrijfplezier! **Hanny**

