

EnerVie Schrijfatelier



NIEUWTJES

1 LABYRINT BLIJFT!

Op donderdag 6 november organiseer ik voor de tweede keer de workshop "Ontmoetingen in het labrynt" van 10.30 – 13.30 uur voor de Introductieprijs van € 20. De workshop is zó goed ontvangen dat ik heb besloten hem in mijn vaste aanbod op te nemen. Minimaal twee keer per jaar zal ik deze workshop gaan aanbieden voor €27,50 p.p.

2 EXTRA PROEFLES/CURSUS

Vanwege de grote belangstelling heb ik besloten om een extra proefles te geven op dinsdag 23 september van 14.30 – 16.30 uur. In de ochtend is er ook een proefles, maar die zit bijna vol. Uiteraard zal ik ook een extra basiscursus aanbieden die op 7 oktober start, maar dan in de middag van 14.00 – 16.30 uur. Doe mee met de proefles en kijk of Luisteren naar je pen iets voor je is!

3 LAATSTE KANS!

Van 8 tot 11 september kun je mee op schrijf-vakantie! Er zijn nog twee kamers vrij voor wie nog snel een weekje er tussen uit wil plannen en van schrijven houdt! Er gaan vrouwen met en zonder ervaring mee uit het hele land! Schroom dus niet en meld je aan!

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De digitale nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Wil je deze graag ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

De vierde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Start het jaar met ruimte!

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik al aan dat ik – bij voldoende belangstelling – de nieuwe cursus "Ruimte in huis, hoofd en hart" wil gaan geven. Inmiddels heb ik een datum gepland en hebben de eerste deelnemers zich aangemeld. Op dinsdag 13 januari gaan we van start met de eerste van vier wekelijkse dagdelen van 11.00 – 13.00 uur. Begin het nieuwe jaar met 'ontspullen' en creatief schrijven om ruimte te creëren in je huis, je hoofd en je hart! Doe mee en inspireer elkaar!

Japanees dichtvormen

Op donderdag 9 oktober geef ik voorlopig voor de laatste keer een workshop Japanse dichtvormen. Deze vindt plaats in het Koetshuis bij Kasteel De Cannenburgh in Vaassen. Van 10.15-12.45 uur schrijf je in Japanse stijl en ga je een half uurtje de kasteeltuin in om je te laten inspireren. Kosten: €17,50 incl. twee koffie/thee.



Groene schrijfvingers?

In de maand september zoek ik nog iemand die graag in de tuin werkt (snoeien en onkruid weghalen) én die graag schrijft. Geef aan welke workshop of cursus je aanspreekt en we spreken een ruil af!

Schrijfinspiratie

Maak je eigen vakantiealbum: verzamel beeldmateriaal dat je herinnert aan de afgelopen zomer. Dat kunnen foto's zijn, ansichtkaarten of foldertjes van een bezienswaardigheid waar je geweest bent. Kies er zes uit. Schrijf nu bij elk beeld een stukje tekst van 10 regels. Onderstreep één woord dat eruit springt en maak daar een elfje mee. Schrijf dit elfje op de achterkant of op een mooi velletje papier dat je erachter tegenaan plakt. Lamineer de zes herinneringen, leg ze op elkaar en maak er een gaatje doorheen met de perforator. Maak deze aan elkaar vast met een lintje.



Wil je een vakantiealbum "de luxe" waarin diverse schrijftechnieken aan bod komen en je teksten kunt delen? Maak dan samen met een vriendin of familielid een herinneringsalbum in het Schrijfatelier. Meer lezen? Kijk maar op de website.

Ik wens je veel schrijfplezier!

Hanny

