

EnerVie Schrijfatelier



KORTE BERICHTEN

SCHRIJFRETRAITE KLOOSTER

Er zijn nog drie plaatsen voor de vijfdaagse schrijfretraite in het Dominicanenklooster in Huissen van 6-10 juli. Stap in de stilte en meld je nog snel aan!

ENERVIE OP CURSUSMARKT

Op zaterdag 29 augustus is er in de CODA-bibliotheek in Apeldoorn de gratis Vrijtijds- en Cursusmarkt van 10.00 – 16.00. EnerVie Schrijfatelier is er ook weer bij. Wanneer je je aan de kraam inschrijft voor een schrijfactiviteit of de digitale nieuwsbrief, ontvang je een gratis schrijf oefening voor thuis.

SCHRIJFCAFÉ APELDOORN

Elke laatste woensdag van de maand is er Schrijfcafé in Apeldoorn (m.u.v. juli, augustus en december). Van 11.00 – 13.00 schrijf je in het gezellige Grand Café De Wilde Pieters (gratis parkeren!), Het schrijfcafé is voor iedereen: of je nu wel of geen ervaring hebt met schrijven. Op 24 juni is het thema: "Vrije tijd". Ik vind het fijn als je je van tevoren aanmeldt. Inloop vanaf 10.45 uur. (€14 inclusief twee koffie/thee).

LUISTEREN NAAR JE PEN

Vanaf vrijdag 2 oktober start de basis cursus weer. Doe mee!

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer.

De derde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Zomer: kennismakingscursus

Het is bijna vakantietijd! Ik stel me voor dat het tropisch warm is. Ik geniet van een ijskoffie. Het geluid van golven op de achtergrond. Mijn pen glijdt over het papier en de tijd staat stil. Wil jij ook ervaren hoe heerlijk het is om vanuit je hart te schrijven? Neem dan de online kennismakingscursus mee op vakantie! Je ontvangt 6 lessen met schrijf oefeningen en -technieken. Je betaalt het zomerprijsje van €12,50 en ontvangt de cursus na betaling in één keer op je mail. Print hem uit en leg hem meteen in je koffer! Geschikt voor elk weertype!



Nieuw: levensverhalen

Na de zomer start ik met een reeks van vier workshops levensfragmenten schrijven: op vrijdag 25 september, 23 oktober, 27 november en 11 december. Ik reik je telkens het onderwerp en de schrijf oefening aan, zodat jij je helemaal kunt richten op het opschrijven van herinneringen. Deze reeks van vier workshops kost € 60. Schrijf je vast in. Er zijn acht plaatsen!

Voor 2016 staat er een cursus levensverhalen in de planning. Eind 2015 kan ik je meer vertellen over data en inhoud. Als je hierover op de hoogte gehouden wil worden, laat het dan even weten.

Ambassadeur "Levenskunst"

Jaren geleden maakte ik kennis met Anky Floris en haar beeldhaiku. Tekeningen uit één lijn die soms vergezeld gaan van een korte tekst. Prachtig in zijn eenvoud. Ik maak soms in mijn workshops dankbaar gebruik van beeldhaiku. Sinds mei mag ik – als ambassadeur – de prachtige producten (kaarten, boekjes en levenskunstspel) van Anky, van "Levenskunst", aanbieden. Ik heb ze uitgesteld in mijn vitrinekast in het EnerVie Schrijfatelier. Kopen kan ook in haar online levenskunstwinkel op www.ankyfloris.nl



Schrijftip

Koop op vakantie een ansichtkaart van een plek waar je hebt genoten en beschrijf hoe je je voelt en wat je meemaakt, ziet, hoort, ruikt en proeft. Stuur hem aan jezelf op. Als je de ansichtkaart bij thuiskomst leest, kun je dat mooie moment nog een keertje beleven!

Ik wens je veel schrijfplezier!

Hanny

