

# EnerVie Schrijfatelier



De derde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

## EN DAN NOG DIT...

### SCHRIJFVERANDA

Inmiddels is de nieuwe schrijfplek in gebruik genomen (zie foto hiernaast). En wat ben ik er blij mee! De reacties van cursisten zijn heel positief, dus ik blijf corona-proof de schrijfcursussen – zolang als dat nodig is – in de Schrijfveranda geven. Met de glazen pui en twee verwarmingslampen zal het ook in de herfst aangenaam zijn. Er kunnen maximaal 5 mensen per cursus deelnemen om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Ik kijk er naar uit ook jou hier te zien!

### SCHRIJFTIP

Schrijf bij foto's of mooie plekken een haiku en veranker zo de herinnering. Een haiku is een Japanse dichtvorm van drie regels. Op de eerste en derde regel schrijf je 5 lettergrepen en op de tweede regel 7. Mijn haiku bij de foto van de schrijfveranda:

*Koolmeesjes fluiten.  
De natuur omarmt mij hier.  
Schrijftafels staan klaar.*

### FACEBOOK

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: [www.facebook.com/EnerVie](https://www.facebook.com/EnerVie).

### DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: [info@enervie.nl](mailto:info@enervie.nl).

### Schrijfcafé ontwikkelingen

Vanaf maart is er vanwege corona dit jaar geen fysiek Schrijfcafé Apeldoorn. Wel is er elke maand een inspirerend, digitaal schrijfcafé. Ik hoor zulke mooie ervaringen van deelnemers terug! Mocht je zo'n schrijfcafé later nog willen ontvangen dan kan dat ook. De thema's vind je op mijn website. Ze kosten €15 per stuk of €12,50 als je er twee of meer tegelijk besteld.

Ik heb besloten om dit jaar geen fysiek schrijfcafé meer te starten maar wel tot en met november het digitale schrijfcafé aan te bieden. In december en januari is er geen schrijfcafé.

Of ik in februari weer ga starten met het fysieke Schrijfcafé Apeldoorn hangt af van de ontwikkelingen rondom corona. Ik hoop dat je tot die tijd van de workshops thuis geniet! Ik maak ze met liefde voor je als een huisgemaakte appeltaart!

### Vervolgcurcus in vier dagen

Heb jij eerder de basiscurcus 'Luisteren naar je pen' gevolgd? Dan is de vervolgcurcus hierop - ontwikkeld door Christine de Vries - misschien iets voor jou! Van 5 t/m 8 oktober ga je in zes lessen dieper in op bekende schrijftechnieken en ontvang je ook nieuwe inspiratie. Kosten: €225 inclusief twee keer lunch, koffie/thee met lekkers. Aanmelden via [info@enervie.nl](mailto:info@enervie.nl).



### Vijfdaagse schrijfretraite

Wil jij schrijvend op adem komen en je voeden met innerlijke wijsheid en stilte? Van 9 t/m 13 november begeleid ik de zeiltocht over de oceaan, tijdens de [vijfdaagse schrijfretraite 'De papieren pleisterplaats'](#), in het Dominicanenklooster in Huissen. Er zijn nog enkele plaatsen. Meer informatie vind je op mijn website. Aanmelden kan via [www.kloosterhuissen.nl/p/1446](https://www.kloosterhuissen.nl/p/1446)

### EnerVie op ontmoetingsdag

Op zaterdag 5 september organiseert Pelgröm Uitvaarten een ontmoetingsdag. Van 13.00 – 17.00 uur kun je een kijkje nemen in het monumentale pand en deelnemen aan drie gratis mini-workshops om stil te staan bij iemand die je mist. Naast een workshop fotografie en werken met klei, kun bij mij een ode aan jouw dierbare komen schrijven. Er is een tuinconcert en koffie en thee met lekkers. We houden rekening met de corona-regels. Het Uitvaartcentrum "De Stilte" ligt aan de Deventerstraat 91 in Vaassen. Kom je ook?



Hanny

