

Energie Schrijfatelier



De vierde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het Energie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

EN DAN NOG DIT...

KADO SINT OF KERST

Zoek jij voor Sinterklaas of Kerst nog een origineel en persoonlijk geschenk voor iemand? Of wil je een eindejaarsgeschenk voor je cliënten of medewerkers? Denk dan eens aan mijn boek 'Heerlijk schrijven – schrijvend jezelf ontdekken'. Met behulp van dit boek kun je telkens weer een eigen onderwerp kiezen en in 2,5 uur op speelse wijze jouw eigen wijsheid naar boven halen aan de hand van concrete schrijf-oefeningen. Te koop via bol.com of bij de boekhandel voor €14,95.

AGENDA 2021

Er staat al wat aanbod op de agenda en dit zal in de loop der tijd zeker nog worden aangevuld. Dus kijk af en toe even op de website van Energie.

SCHRIJFTIP

Sla een boek willekeurig open en lees deze pagina. Kies één zin die je aanspreekt en schrijf 10 minuten over alles wat deze zin oproept.

FACEBOOK

Geef Energie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/Energie.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@energie.nl.

Dank schrijfcafébezoeker!

Sinds het coronavirus in maart onze wereld binnendrong, bied ik het Schrijfcafé in digitale vorm voor thuis aan, om toch het maandelijkse ritme van het fysieke Schrijfcafé Apeldoorn erin te houden voor iedereen die daar van geniet. Ik zal dat naar verwachting nog zeker tot de zomer blijven doen met uitzondering van december 2020 en januari en maart 2021. Op 25 november kun je het laatste en negende digitale schrijfcafé voor dit jaar verwachten. De afgelopen maanden hebben velen van jullie het online schrijfcafé besteld: vaste cafébezoekers en ook nieuwe mensen. En wat mooi is: ook huisgenoten maakten, soms schoorvoetend, kennis met creatief dagboekschrijven. Ik ben oprecht blij met de elfjes, woordgedichten, rondelen en andere schrijfsels die worden gestuurd via e-mail of whatsapp. En met de berichtjes over wat een schrijf-oefening opriep. Ik ben enorm dankbaar dat ik je in deze moeilijke tijden toch kan laten genieten van het schrijven. Dank voor je enthousiasme, je vertrouwen en je trouw! Die dankbaarheid wil ik laten blijken door je het tiende digitale schrijfcafé cadeau te doen. Op 24 februari ontvangt iedereen die vanaf maart tot en met november een schrijfcafé heeft besteld een gratis schrijfcafé op de mail. Je hoeft daar niets voor te doen. Zo ontvang je halverwege mijn sabbatical toch nog een schrijfcafé! Op 28 april is er dan weer een kersvers schrijfcafé voor thuis!

Sabbatical

Hoewel ik - juist nu - anderen ontspanning wil bieden in de vorm van schrijfactiviteiten, heb ik besloten om van 19 december tot 19 april 2021 een sabbatical te nemen omdat ik zelf ook toe ben aan een adempauze. Ik wil me thuis terugtrekken en de vrijgekomen tijd gebruiken om me te vullen met schoonheid, wijsheid en stilte. Om me te laven aan de hemelse Bron. En om ruimte te maken, letterlijk en figuurlijk. En te ont-moeten. Hoe dat precies invulling gaat krijgen, zal zich wel gaan ontvouwen. En vanaf half april ben ik er weer voor mijn schrijffamilie! Aanmeldingen voor 2021 en bestellingen voor de oude schrijfcafé's kunnen natuurlijk wel gewoon worden gemaïld hoor!

Intussen kun je schrijven aan de hand van mijn boek, de (oude) digitale schrijfcafé's of bij een van mijn fijne collega's. Kijk maar eens op www.kijkpost.nl of op www.deglazenpen.com

Ik wens je een warme winter, een liefdevol Kerstfeest en een gezond en vredig 2021!



Hanny

