

EnerVie Schrijfatelier



De derde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

KORTE BERICHTEN

SCHRIJFVAKANTIE VELUWE

Er zijn nog plekken voor de schrijfvakantie op de Veluwe, waar je de basiscursus "Luisteren naar je pen" in 4 dagen doet. Van 19 t/m 22 september 2016

NOG ÉÉN PLEK TRAINING!

Er is nog één plek vrij voor "Schrijvend begeleiden", de training voor professionals die het reflectief schrijven in hun werk willen inzetten. Start op 11 november.

SCHRIJVEN VANUIT DE BRON

Vanaf 4 oktober bied ik een nieuwe reeks van vier workshops aan met als titel: "De kracht van Gods Woord". Voor iedereen die al schrijvend zijn of haar relatie met God wil verdiepen. Deze reeks kost € 97,50, maar dit bedrag mag geen belemmering zijn om deel te nemen. Neem in dat geval even contact met me op. Per deelnemer gaat € 20 naar Compassion, waar EnerVie partner van is.

SCHRIJFRETRAITE HERHAALD

Van 28 november t/m 2 december kun je naar de vijfdaagse schrijfretraite in het Dominicanenklooster in Huissen. Anderen die deze innerlijke reis eerder maakten, waren erg enthousiast.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

Ik zal altijd ergens bij je zijn

Vanaf vrijdag 30 september kun je bij EnerVie Schrijfatelier een reeks van drie prachtige workshops doen ter nagedachtenis aan een dierbare. Je staat al schrijvend stil bij mooie, troostrijke herinneringen en bij wie hij of zij was en nog steeds voor je is. Ik begeleid deze workshops samen met Hilda Pelgröm van Pelgröm Uitvaarten. Bij "Actueel" op mijn website lees je meer over de cursus. Maximaal 4 deelnemers.

Op zaterdag 10 september viert dit uitvaartcentrum haar 10-jarig jubileum en ik zal daar ook aanwezig zijn met informatie-materiaal.

Nieuw schrijfcafé Apeldoorn

Na de zomer verhuis ik weer naar een ander schrijfcafé. Eigenlijk is het best leuk om zo te wisselen van café. Jullie zijn op woensdag 28 september welkom in biologisch restaurant en café "Klein Berlijn", aan de Hoofdstraat 34 in Apeldoorn. Ook weer vlak bij het station. Als je op de reminderlijst staat ontvang je alle details nog. Er zijn vele leuke plekjes om te zitten in dit café, dus we gaan ze gewoon maar uitproberen! Kom je ook? Aanmelden is fijn.



Levensverhalen cursus

Hij gaat van start op vrijdagmiddag 16 september: de cursus "Levensverhalen; over zingeven en doorgeven." In zes lessen schrijf je datgene op wat de moeite waard is om vast te houden en door te geven. Elke les doe je dat weer op een andere manier. Na afloop van deze cursus beschik je over diverse schrijftechnieken om ook thuis op creatieve, originele wijze je verhaal verder vorm te geven.

Schrijftip:

Wanneer je een (ansicht)kaart van iemand ontvangt, gebruik deze dan voor de volgende schrijfoefening:

1. Beschrijf in 4 regels wat er op de kaart te zien is. Objectief.
2. Maak dan de volgende open zin af met zeven regels: Deze kaart doet me denken aan...
3. Onderstreep nu één woord in jouw tekst dat eruit springt en maak daar een elfje mee. (een "elfje" = 5 regels van respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 1 woord)

Ik eindig deze nieuwsbrief met een vakantie-wens-elfje:

Geniet in rust van de zomer maak mooie herinneringen en schrijf!

Hanny

