

EnerVie Schrijfatelier



KORTE BERICHTEN

KUNSTENAARSAFSPRAAKJE

Het 'Kunstenaarsafpraakje' met als thema: "Erik of het klein insectenboek" is verplaatst naar woensdag 10 mei van 10.30 – 13.00 uur. Een inspirerende schrijfochtend waarvoor je het boek niet gelezen hoeft te hebben. Aanmelden vóór 5 mei.

SCHRIJFCAFÉ OP 2 PLEKKEN

Op vrijdag 16 juni zal ik voor de derde keer in "De Vrolijke Frans" een schrijfcafé organiseren. Het thema: "schoonheid". Aanmelden is in Brummen verplicht. Daarnaast ben je uiteraard ook welkom in het Schrijfcafé Apeldoorn op 26 april en 31 mei.

STILLE SCHRIJFTIJD

Van dinsdag 3 t/m vrijdag 7 juli kun je in Vaassen meedoen met de reeks "De Kracht van Gods Woord". Vier ochtenden schrijven aan de hand van bijbelteksten. Als je ver weg woont, kun je logeren in het gasthuis-pensioen "Via Quidam" in een voormalig klooster in Vaassen.

FACEBOOK

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/EnerVie

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

De tweede nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Ontmoetingen in het labyrint

Op woensdag 3 mei kun je van 10.30 – 13.30 uur meedoen met de prachtige schrijfworkshop "Ontmoetingen in het labyrint". Voor wie verbinding zoekt met wat er in je hart leeft. Door de stilte en de beweging van het wandelen door het labyrint komen er soms inzichten die je in de drukte van je bestaan misschien mist. Kosten: €30 inclusief koffie/thee en krentenbol. Maximaal zes deelnemers. Aanmelden vóór 27 april a.s.

Vier dagen op adem komen?

Van maandag 26 juni t/m donderdag 29 juni kun je meedoen met de schrijfretraite "Innerlijk pelgrimeren". Het thema van deze route is: "De natuur als reisgenoot". Dit jaar is hij bij uitzondering vier dagen (i.p.v. vijf) en betaal je €100 minder. Op de website kun je het hele programma lezen. Aanmelden via het Dominicanenklooster in Huissen: www.kloosterhuissen.nl/p/1121



Schrijfvakantie in september

Zet het vast in je agenda: van 18 t/m 21 september kun je op de Veluwe de basiscursus "Luisteren naar je pen" doen! Je leert hier diverse, creatieve

manieren om je gedachten, gevoelens en ervaringen op papier te zetten. Een aanrader! Je kunt je nu al aanmelden. Als je wilt overnachten, raad ik je gasthuis/pensioen *Via Quidam* aan, tien minuten van EnerVie Schrijfatelier vandaan. Zo maak je er een echte vakantie van! Rondom het schrijfatelier ligt een hectare grond waar je in de pauzes heerlijk kunt wandelen en genieten van onze zeer aaibare dieren (te zien op de foto hieronder)!



Jij haalt de krantenkoppen!

Een krantenkop is een belangrijke mededeling die nieuwsgierig maakt. Schrijf voordat je naar bed gaat eens een krantenkop over jouw dag. Of over hoe jij je nu voelt. Als je wakker wordt, kun je – als je wilt – de krantenkop teruglezen en er vijf minuten over schrijven. Verzin dan een nieuwe krantenkop die je aan het eind van deze nieuwe dag hoopt te schrijven. Veel plezier!

Hanny

