

EnerVie Schrijfatelier



De laatste nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

EN DAN NOG DIT...

SCHRIJFOEFENING 2019/2020

Lees alles wat je het afgelopen jaar schreef door en markeer met geel de dingen die nog aandacht nodig hebben. Zet deze in een lijstje. Hierover kun je in 2020 verder schrijven. Markeer dan datgene wat je als mooi ervaart of waar je dankbaar voor bent met een roze markeerstift. Zet dit ook in een lijstje en schrijf hier tien minuten over in een sprint. Zet je wekker en blijf schrijven tot de tijd om is. Welk woord hoort bij deze mooie herinneringen? Maak hier een elfje mee als ode aan 2019. Veel schrijfplezier!

POSTZEGELS DUURDER

Wist je dat een postzegel in 2006 maar 39 cent kostte? Sindsdien is de prijs meer dan verdubbeld! Dit jaar kost een postzegel 87 cent. Vanaf 2020 worden de postzegels weer iets duurder en betaal je 91 cent. Daarom heb ik snel nog wat velletjes van tien zegels gehaald. Het is maar een tip voor iedereen die net als ik van kaarten sturen houdt.



DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/EnerVie.

Zeven schrijfochtenden

In 2020 bied ik zeven keer een losse schrijfworkshop aan. Het is een greep uit bestaande workshops die ik al eerder heb gegeven. Ze duren telkens 2,5 uur en kosten €15. De eerste keer is op maandag 10 februari 2020 en heeft als thema "liefde". Op de agenda van mijn website kun je alle andere workshops vinden. Zet ze vast in je agenda! Graag uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden. Bij vier aanmeldingen gaat hij door.

Woestijnreis in Vaassen

De "Papieren pleisterplaats, de woestijnreis" die ik in 2019 voor het eerst heb aangeboden als vijfdaagse schrijfretraite in het klooster, zal ik in 2020 in zes wekelijkse lessen gaan aanbieden in het EnerVie Schrijfatelier in Vaassen. Op de website vind je bij 'Aanbod' alle informatie. Deze woestijnreis is de eerste van drie reizen die ik onder de noemer "Papieren pleisterplaats" begeleid en die je los van elkaar kunt volgen. Het duurt wel nog even voordat je kunt starten. De eerste les is op dinsdag 29 september 2020. Wil je al eerder meereizen? Vanaf maandag 15 juni kun je meedoen met de tweede schrijfretre: 'De zeiltocht over de oceaan' tijdens de vijfdaagse schrijfretreite in het klooster in Huissen.



Heerlijk schrijven

Misschien was je het dit jaar van plan, maar is het er (weer) niet van gekomen: reflectief schrijven! Mocht je het komend jaar toch echt willen starten, denk dan eens aan het boek "Heerlijk schrijven – schrijvend jezelf ontdekken". Voor €14,95 ligt het al onder je Kerstboom. Heerlijk toch?

Kerstwens

Ik wil jou als nieuwsbrief-lezer(es) een liefdevolle Kerst wens en een vredig, licht 2020! Ik schreef een elfje ter gelegenheid van Kerst voor je:

*Licht
als sneeuw
hemel en aarde
in verbinding, vredig wit:
Vrede-Vorst!*



Hanny

