

EnerVie Schrijfatelier



De eerste nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

EN DAN NOG DIT...

SCHRIJFTIP: EERBETOON

Drie keer heb ik in 2020 al met het verlies van een dierbare te maken gehad. Als eerbetoon schreef ik voor hen een kettingelfje. Om in weinig woorden weer te geven wie hij of zij was en wat deze dierbare voor mij en anderen heeft betekend. Natuurlijk hoef je niet te wachten met het schrijven van zo'n eerbetoon totdat iemand er niet meer is. Ik nodig je uit om eens voor iemand van wie je houdt zo'n kettingelfje te schrijven. Een kettingelfje is een reeks van meerdere elfjes achter elkaar, waarbij het laatste woord van het ene elfje wordt gebruikt als eerste woord van het volgende. Je kunt zo een ketting maken van zoveel elfjes als je wilt. Schrijf hem op een mooi kaartje en geef het die ander of leg het bij een afscheid met een roos op de kist of op het graf.

SCHRIJFVAKANTIE DRENTHE

Maandag 7 september begint de jaarlijkse schrijfvakantie-midweek voor vrouwen. We gaan naar Drenthe en het thema is: 'Uit de kunst'. Er zijn nog enkele kamers vrij. Kosten: € 385. Ga je mee?

ENERVIE OP FACEBOOK

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/EnerVie.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

Luisteren naar je pen

Ik weet nog dat ik zelf de cursus 'Luisteren naar je pen' volgde. Wat een ervaring! De teksten die ik schreef verrasten me en hielpen me om dingen helder te krijgen en om mezelf beter te begrijpen. Daarom ben ik ook zo blij dat ik nu al acht jaar deze basiscursus creatief dagboekschrijven zelf mag begeleiden. Dinsdag 3 maart aanstaande start ik weer met een groep van maximaal zes cursisten. Zes achtereenvolgende dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 schrijf je aan de hand van korte, inspirerende schrijfoopdrachten. Je hoeft geen ervaring te hebben. Als je twijfelt, neem dan gerust contact met me op. Iedereen is van harte welkom! Ik heb er zelf nooit spijt van gehad.

Van Gogh als inspiratiebron

Op vrijdag 27 maart van 10.00 – 12.30 kun je in Vaassen aanschuiven voor de schrijfworkshop "Van Gogh spreekt tot de verbeelding". Een mooie workshop die ik jaren geleden al eens aan heb geboden, waarbij je je laat inspireren door de schilderijen van Van Gogh. Doe je mee? Kosten: €15 inclusief koffie/thee met lekkers. Aanmelden verplicht.



Kijk op de agenda van mijn website voor de volgende workshop op 23 april.

Schrijven bij het boek

Ook dit jaar bied ik de dagworkshop 'Heerlijk samen schrijven' aan op donderdag 2 april. Een schrijfdag waarop je gaat schrijven over een eigen gekozen thema. Mijn boek 'Heerlijk schrijven – schrijvend jezelf ontdekken' gebruiken we als leidraad. Zo kun je ook ervaren hoe het is om samen met anderen te schrijven en – alleen als je dat wilt – ook je teksten voor te lezen. We maken er een gezellige dag van met koffie/thee met lekkers en een gezamenlijke lunch. Ook als je al met het boek hebt gewerkt, kun je meedoen. Meer lezen? Kijk op mijn website.



Ik hoop je te zien in 2020!

Hanny

