

EnerVie Schrijfatelier



NIEUWTJES

1 START BASISCURSUS

Op vrijdag 1 maart a.s. start er weer een basiscursus "luisteren naar je pen". Op zes achtereenvolgende vrijdagmiddagen van 14.00 – 16.30 u leer je hoe je op een speelse manier je ervaringen en gedachten op kunt schrijven. De sfeer is ongedwongen en ontspannen. Een heerlijke manier om bij jezelf thuis te komen! Doe je mee?!

2 LUISTEREN NAAR JE PEN BINNEN SCHOOLTIJDEN!

Speciaal op verzoek van moeders met schoolgaande kinderen, wil ik een basiscursus starten binnen de schooltijden van de basisschool. Op zes ochtenden van 9.00 – 11.30 uur en uiteraard niet in vakanties. Natuurlijk is iederéén welkom die op deze tijd graag wil komen! De cursus start in mei bij voldoende aanmeldingen. Heb je belangstelling? Geef dan door op welke dag(en) jij zou kunnen komen. Bij drie aanmeldingen plan ik een cursus.

3 SCHRIJFCAFÉ

Op 27 februari is het thema van het schrijfcafé: "als een kind". Op 27 maart zal het thema "symbolen" zijn.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De digitale nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Wil je deze graag ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

De eerste nieuwsbrief van 2013 vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Schrijftip

Neem een klein schriftje en schrijf elke dag vóór je gaat slapen drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Van het eerste krokusje, de glimlach van een voorbijganger, een kaart van een vriendin tot het feit dat de bosvruchtenpuddingtaart nu eindelijk eens is gelukt! Je zult zien dat je de dag heel anders afsluit, met meer oog voor het moois in je leven!

Excursies

Op donderdag 7 maart 2013 start de nieuwe schrijfreis "Innerlijk pelgrimeren" met acht deelnemers. In het kader van deze cursus bied ik "excursies" aan die voor iedereen toegankelijk zijn. Hieronder beschrijf ik er twee die nieuw zijn. Wel graag aanmelden!

PelgrimsSCHRIJFwandeling



Op dinsdag 19 maart (alleen bij droog weer!) gaan we 5 km wandelen door een mooi wandelgebied in Apeldoorn. We wandelen in stilte langs acht bankjes waarop je teksten kunt lezen uit acht grote wereldvisies. Bij elk bankje schrijf je aan de hand van een korte schrijfoefening. Na afloop drinken we samen een kop koffie/thee. Duur: van 13.30–16.30u. Kosten: €10 incl. 1 koffie/thee.

DierenSCHRIJFtuin



Op dinsdag 9 april ontmoet ik je graag in het intieme Dierenpark Wissel in Epe. Na het bekijken van de dieren gaan we schrijven in een overdekt paviljoen onder het genot van een kop koffie/thee. Tijd: van 14.00 – 16.30 uur. Kosten: €10,00 excl. entree en incl. 1 koffie/thee.

Meer informatie over bovenstaande excursies geef ik je met plezier per mail of per telefoon. Er is ook een flyer opvraagbaar.

Deze twee excursies zijn ook een leuke activiteit om met vriendinnen, familie of collega's te doen (minimaal vier personen). Dit kan dan op een datum naar wens.

Voor de komende tijd:
wens ik je oog voor het kleine én mooie schrijfmomenten!

Hanny

