

EnerVie Schrijfatelier



KORTE BERICHTEN

WINTERTINTELINGEN

De wintertijd is voor mij een periode om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Inspiratie tintelt dan als koude handen na het gooien van sneeuwballen! Ik speel met ideeën en kijk wat eruit rolt! Hou de [website agenda](#) in de gaten. Je zult zien dat hij meer en meer gevuld raakt met schrijfactiviteiten.

BERG TREKTOCHT

Vanaf dinsdag 22 maart 2022 kun je op zes ochtenden van 10.00 – 12.30 uur een trektocht door de bergen op papier maken. Ga je mee op schrijfreis? [Op mijn website kun je het hele programma lezen.](#)

LEVENSVERRHAAL KLOOSTER

Van 28 februari tot en met 4 maart kun je in het Dominicanenklooster in Huissen fragmenten uit je leven opschrijven aan de hand van creatieve technieken. Ook zonder schrijfervaring zul je op speelse en originele wijze stukjes van jouw verhaal op papier zetten. Meer informatie staat op www.kloosterhuissen.nl/p/1651

FACEBOOK

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/Enervie.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 4-5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

De vierde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

Drie fysieke schrijfcafé's

Volgend jaar is er zeven keer een schrijfcafé: in de koudere maanden alleen het digitaal schrijfcafé voor thuis en in de warmere maanden – naast het digitale schrijfcafé – ook een fysiek schrijfcafé. Dit jaar is er geen schrijfcafé in april in verband met Koningsdag. In mei ben je voor het eerst weer welkom in 'Heerlijk lokaal' in Apeldoorn. Ook in juni en september begeleid ik daar een schrijfcafé. Wel moet je je daarvoor aanmelden! In januari, juli, augustus en december is er nooit schrijfcafé. Tot 23 februari!

Podcast

Deze week bezocht ik Esther Berends van Kijkpost in haar nieuwe, gezellige schrijfruimte in Zevenaar. Ze wilde me namelijk interviewen voor haar podcast 'Tussen de regels schrijven'. Hierin gaat ze in gesprek met mensen over de kracht en het effect van het reflectief schrijven. De aflevering waarin ik vertel over mijn ervaring komt 11 januari online. Wil je alvast eerdere interviews beluisteren? Dat kan via deze link: www.kijkpost.nl/category/podcast/



Schrijftip: Boekenwijsheid

Wat zeggen jouw boeken? Loop eens op je gemak met een notitieboekje door je huis langs de plekken waar jouw boeken staan. En noteer kort wat steekwoorden. Denk daarbij aan vragen zoals: Wat zeggen deze boeken over mijn smaak, mijn interesses? En wat kon ik van ze leren? Kijk ook eens naar de ruggen en de omslag: welke lettertypes, titels en kleuren zie je? Welke boeken zijn nog ongelezen? En hoe komt dat? Wat komt er bij me op bij het zien van een bepaald boek? En noteer verder alles wat een boek bij je oproept in trefwoorden op. Wanneer je klaar bent met deze rondleiding langs jouw boeken, ga je aan je schrijftafel zitten met je notitieboekje en lees je alles wat je opschreef eens rustig door. Daarna zet je je wekkertje op tien minuten en schrijf je in een sprint over wat de boeken bij je oproepen. Wanneer je klaar bent, schrijf je een elfje met als eerste woord: boekenwijsheid.

Kerstwens:

*Schenk
een glimlach,
een luisterend oor:
bestel het mooiste cadeau!
Kerstgedachte*

Hanny

