

# EnerVie Schrijfatelier



## KORTE BERICHTEN

### SCHRIJFCAFÉ

Het thema van het [digitaal schrijfcafé](#) van 22 februari is 'Mijn ankers'. Ankers zorgen ervoor dat je houvast hebt op mindere momenten. Ze verbinden je met herinneringen die je dierbaar zijn en kunnen je zo bemoedigen wanneer dat nodig is.

In maart zal ik ook alleen een digitaal schrijfcafé aanbieden, maar in april hoop ik weer [fysiek in 'Heerlijk lokaal'](#) te schrijven met een groep. Ik kijk er enorm naar uit om elkaar daar (weer) te ontmoeten. Uiteraard blijft het schrijfcafé ook dan digitaal beschikbaar.

### EN VERDER...

Ik ben nog aan het nadenken of ik dit jaar – naast de al geplande activiteiten – nog meer workshops of cursussen ga aanbieden. Er zijn een aantal privé klussen die ik wil aanpakken en het is even puzzelen of ik daarnaast nog meer schrijfactiviteiten kan en wil verzorgen. In de volgende nieuwsbrief hoop ik daar meer over te kunnen berichten.

### FACEBOOK

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: [www.facebook.com/Enervie](http://www.facebook.com/Enervie).

### DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 4-5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: [info@enervie.nl](mailto:info@enervie.nl).

De eerste nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

### Nieuwe schrijfretraite!

De afgelopen maanden heb ik mijn creativiteit weer de vrije loop mogen laten en is er een nieuwe schrijfretraite geboren. Zij heet: ['Taal van mijn hart'](#) Ik heb drie thema's bedacht, zodat ik deze retraite drie jaar achter elkaar kan aanbieden met telkens een andere inhoud. Je kunt ze wel afzonderlijk van elkaar volgen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat muziek de brug naar je hart zal zijn en dat we liedteksten gebruiken als inspiratiebron. Ook ontvang je woordeloze inspiratie-oefeningen voor tussendoor. Dit jaar is het thema: ['Ruimte'](#). Je onderzoekt de ruimte in jouw hart, je hoofd en om je heen. Waar zit nog ruimte en waarvoor? Voor iedereen die de taal van het hart wil leren verstaan.

Ik bied de retraite in juli en november aan in het [Dominicanenklooster in Huissen](#) als vijfdaagse schrijfretraite. [In Vaassen](#) kun je in vijf wekelijkse ochtenden meedoen vanaf donderdag 6 april.

Op mijn website lees je hoe het programma eruit ziet. Je kunt je nu al aanmelden voor Vaassen. Bij het klooster kun je je aanmelden zodra de retraite op [hun website](#) vermeld staat. Ik heb er zin in!



### Voorpret schrijfvakanties

Hoewel het jaar nog maar net is begonnen, kan ik niet wachten totdat het lentezonnetje zich weer wat meer laat zien. Het is de tijd dat veel mensen plannen maken voor de vakantie.

Misschien is een schrijf-vakantie wel wat voor jou! Ik heb twee suggesties. Allereerst is daar de jaarlijkse [schrijf-vakantie-midweek](#) voor vrouwen van 4 t/m 7 september. Dit jubileumjaar – de 10e keer – kunnen er acht vrouwen mee. We gaan naar Zuid-West Drenthe en het thema is: *'Iets nieuws onder de zon'*.

Een andere mogelijkheid is om van maandag 18 t/m donderdag 21 september in Vaassen de vervolgcursus ['Luisteren naar je pen – deel 2'](#) te komen doen en zelf de overnachtingen te regelen. Een inspirerende cursus dagboekschrijven waar je thuis ook veel plezier van hebt. We schrijven in de Schrijfveranda midden in het groen. Ik verzorg twee lunches. En je hebt twee middagen vrij om de Veluwe te verkennen.



Warme schrijfgroet, Hanny

