

EnerVie Schrijfatelier



De vierde nieuwsbrief van dit jaar vanuit het EnerVie Schrijfatelier met nieuws en inspiratie voor dagboekschrijvers

KORTE BERICHTEN

JAPANS PAPIER

Ik zag op 2 november j.l. op NPO 1 een mooie aflevering van 'Floortje naar het einde van de wereld'. Zij bezocht de Nederlandse Rogier op het Japanse eiland Shikoku. Hij wijdt zijn leven aan het maken van washi: de Japanse manier van papier maken. De moeite waard om te kijken via uitzending gemist.

SCHRIJFCAFÉ: 30 THEMA'S

In november is het laatste digitale schrijfcafé van dit jaar. Mocht je er een paar gemist hebben, dan kun je ook in december en januari lekker schrijven. Want gelukkig kun je ze nabestellen. Misschien is het ook een leuk idee om een digitaal schrijfcafé cadeau te doen of te vragen voor Sinterklaas of Kerst. Er zijn inmiddels 30 thema's om uit te kiezen! Zie [digitaal schrijfcafé voor thuis](#) welke dat zijn.

LAST MINUTE KLOOSTER

Voor de snelle beslisser: van maandag 6 tot en met vrijdag 10 november is er nog plek in het klooster in Huissen voor de [schrijfretraite 'Taal van mijn hart'](#). Aanmelden kan nog via www.kloosterhuissen.nl/p/1601

Geef EnerVie Schrijfatelier een like op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/EnerVie.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief verschijnt 4-5 keer per jaar. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Hanny Kuijer: info@enervie.nl.

Schrijfactiviteiten 2024

Nu het einde van het jaar in zicht komt, ben ik bezig met het inplannen van de schrijfactiviteiten voor volgend jaar. Inmiddels kun je de schrijfweken in het klooster al in de agenda vinden. Nieuw en éénmalig is de schrijfweek in maart: "[Het aroma van mijn oorsprong](#)" voor liefhebbers van levensverhalen. Verder "[Taal van mijn hart](#)", met het thema 'Eenvoud', dat ik zowel in Vaassen als twee keer in het klooster in Huissen zal aanbieden. Ik zal ook weer de training "[Schrijvend begeleiden](#)" gaan inplannen vanaf februari. Laat het deze maand even weten als je interesse hebt, want er is nog keuze tussen de maandag en de donderdag als lesdag. Ook de [loopbaan-schrijfcursus](#) zal in 2024 weer worden aangeboden in Vaassen. Ook hier kun je nog meebeslissen over de data als je in november laat weten dat je interesse hebt. Er staat nog meer te komen, maar daarover in de volgende nieuwsbrief meer.



Kans op vrijkaarten Orpheus

In de poëzieweek 2024 staan diverse woordkunstenaars op het Apeldoornse podium in Orpheus. Een show vol vrolijke verzen en lichte gedichten. Ik ga er zeker heen. Een vrolijk vers is bijvoorbeeld ook de topo. (zie de uitleg hiernaast). Als je vóór 14 januari een eigen Topo mailt naar prmarketing@orpheus.nl. Dan belooft Orpheus de leukste Topo met twee vrijkaarten voor deze [Lichtegedichtendag](#) op 29 januari. Veel plezier met bedenken!

Schrijfoefening: Topo

Heb je wel eens gehoord van de Topo? Dat is een grappig gedicht, geïnspireerd door een screenshot van Google Maps. (een foto van een gewone atlas mag natuurlijk ook) Het is een vierregelig rijm (aabb) en het laatste woord of de laatste woorden worden gevormd door de plaatsnaam als onderdeel van de laatste zin. Het leuke van dit gedicht vind ik dat je niet op spelling hoeft te letten bij het gebruik van de plaatsnaam als laatste woord(en).

Voorbeeld 1: Belpech (FR)

Eerst heb ik geen bereik en geen tegoed
En dan een batterij die het niet doet
En nu valt heel mijn iPhone op de snelweg
Ik heb vandaag gewoon bizar veel



Voorbeeld 2: IJsselmeer

Een tachtigjarige wou moeder worden
Haar arts riep haar wanhopig tot de orde
Mevrouw, ik zeg het u een laatste keer
U bent te oud, u heeft geen



Hanny

